



# "Les Aulnettes"



## De aanhouder wint.

Met gepaste trots kunnen wij zeggen dat een aanzienlijk (in ieder geval het meest gewenste deel) van onze plannen de afgelopen maanden zijn gerealiseerd. Het heeft letterlijk en figuurlijk wel heel wat voeten in de aarde gehad. Niet alleen door de aard van de werkzaamheden die door derden moesten worden uitgevoerd, maar ook vanwege de - zoals gebruikelijk - noodzaak veel te bellen en te mailen, om aan te dringen op een spoedige uitvoering. Maar uiteindelijk heb je dan ook wat en bedenk daarbij dat goede plannen zijn als goede wijn, je moet er veel tijd en aandacht aan besteden, dan worden ze beter naarmate de tijd verstrekt.

Laten we hopen dat dit ook geldt voor de plannen met La Chapelle. Om onze nog steeds ambitieuze plannen met La Chapelle, gerealiseerd te krijgen, hadden wij in de hoop dat dit het proces zou versnellen en het wanneer het eenmaal in gang zou zijn gezet, op tempo zou houden, een zogenaamde Maitre d'œuvre ingeschakeld.

Maar ook nu moeten wij geduld oefenen, want het blijkt dat deze

voormalige Parijzenaar zich als eerste het trage ritme van de Vendée meester heeft gemaakt. De enige vooruitgang (?) is dat wij op basis van de inschatting van het betreffend heerschap nu weten dat het bijzonder lastig (lees = duur) wordt om tussen/naast hetgeen wat wij willen behouden, hetgeen wij niet willen behouden weg te slopen. Tevens is het vrijwel zeker dat hierdoor de constructie min of meer ernstig zal verzwakken, en dat vraagt om extra aanpassing (lees = kosten). Dat geldt overigens niet alleen voor (de gevolgen van) het verwijderen van de draagbalk, maar ook voor de gevolgen van het verwijderen van de overmaatse varkenshokken van beton, die in het lage gedeelte staan. Ergo, opnieuw opbouwen zal een zeer aanmerkelijk stuk goedkoper worden dan renoveren. Wordt vervolgd.



We zijn zoals ieder voorjaar begonnen met het hier en daar vervangen van wat heesters die vorige zomer niet hebben overleefd, want hoewel wij door de berichtgeving soms de indruk kregen dat het dit jaar wel heel erg droog is geweest, was het hier niet merkbaar droger dan andere jaren. Sterker nog, dit jaar hebben wij vaker een onweersbui gehad dan in de afgelopen 10 jaar bij elkaar en dat scheelt dan iedere keer weer een rondje met de gieter.



Van het opnieuw inzaaien van 'La Pelouse' (de voormalige groentuin van Jacques) is door alle werkzaamheden die er zijn uitgevoerd, niet gekomen. Mogelijk zal dit uitstel tot afstel leiden, want ondanks alles ligt La Pelouse er wat ons betreft, momenteel redelijk acceptabel bij.



Nadat wij er vorig jaar zelf al de dubbele Jeu-de-Boules-banen hadden aangelegd, zijn door ons tuiniersbedrijf inmiddels de twee betonnen platen voor de pingpongtafel en voor het kleine terras aangebracht. Ook zijn, ten langen leste, het door onszelf ontworpen en gebouwde speeltoestel en een rek met 3 buitelstangen op verschillende hoogte, geplaatst. We hebben vier nieuwe bankjes (met rugleuning) gemaakt, waarvan er 2 bij de Jeu-de-Boules-banen zijn gezet en twee op het nieuwe kleine terras staan, waar nu eveneens de zelfgemaakte ‘vuurbak’ staat, zodat we af en toe eens ‘een fikkie kunnen stoken’.

**En dan, last but zeker not least, nog de Stabul zelf.**



Ook dit plan heeft wat tijd gehad om te rijpen, en mede daardoor zijn wij dan ook zeer tevreden over het resultaat. Het gaat te ver om te zeggen dat zij die er al eens waren, het nauwelijks zullen herkennen, maar wel bijna.

**Ten eerste, met dank aan Evelien,** die afgelopen winter haar huis als naaiatelier had ingericht, om al knippend en naaiend de met zorg en aandacht door Irene uitgezochte stof tot overtrekken voor de rug- en zitkussen van het houten bankstel te fabriceren. En ja, met de kennis van nu; dat hadden we veel eerder moeten doen.



Nadat de Stabul en het terras, mede met dank aan John, zijn ge-Kärcherd, hebben we volledig in harmonie met de nieuwe kussenovertrekken, nieuwe lampenbollen/kappen in verschillende (bijpassende) kleuren opgehangen. Verder heeft Irene de terrastafeltjes geschuurd en geolied en is de markering van de ‘speelgoedparkeerplaats’ vernieuwd. Overigens valt bij de benadering van de Stabul al het gedeelte nieuw gestorte beton op. De ‘lappendeken’ die het eerst was is vervangen door een laag goed op afschot liggend vezelbeton, met op het diepste punt is een afvoerput.



Nu de pingpongtafel naar buiten is verhuisd, zijn de tafels wat verder naar achter doorgeschoven, waardoor er plaats vrijkwam voor ‘Het Buffet’, een volledig eigenhandig getimmerd ensemble, een soort buitenkeuken met voldoende kastruimte voor diverse zaken, waarop het lekblad van de bar is geplaatst. Het is vooral veel gemakkelijker voor onze gasten, ten aanzien van bijvoorbeeld water pakken, glazen spoelen en zo meer.

Tevens vermindert het, naar wij hopen, de drukte/opstopping voor de ingang van de bar, waardoor het opdienen en afruimen vloeiender zal verlopen.



Een ander voordeel, nu het lekblad van het barblad is verwijderd en vervangen is door een bescheiden gootsteenbak met afdruipt, is dat de afzetruimte op het blad veel groter/ praktischer is dan voorheen, zodat wanneer er door de gasten geholpen wordt met afruimen, eventuele torenhoge en wankelende stapels vaat op de bar, tot het verleden zullen behoren.



**Tot slot - en mogelijk ten overvloede** - wil ik iedereen die nog mee gaat doen met het Les Aulnettes TOURSPEL maar zich nog niet heeft opgegeven, melden dat je nog 6 dagen de tijd hebt om je door de spelcommissaris te laten inschrijven voor dit onvolprezen spel.

Uiteraard geldt dat ook voor iedereen die denkt dat 'ze het niet kunnen' of 'niets hebben met fietsen' en daarom nog twijfelen. Bedenk dan; het kost niets, én het levert heel veel plezier op (zoals ook het zo goed als dagelijkse en altijd 'to the point' zijnde, door uw onovertroffen spelcommissaris geredigeerde TOURJOURNAAL), dus geef je op, juist als je geen verstand hebt van wielrennen, want in de praktijk blijkt dat juist zij die er weinig verstand van zeggen te hebben, een grotere kans hebben om te winnen.

En zeg nou zelf; wie wil er nou niet in naam vereeuwigd worden op *la plaque d'honneur* ?



Durf je nog steeds niet ?

Dan wensen wij jou niettemin, net als alle andere lezers van deze nieuwsbrief - of ze nu meedoen met het

Tourspel of niet - een sportieve zomer toe, die wat ons betreft in elk geval de pan uit gaat swingen. Tevens wensen wij iedereen of dat nu bij Les Aulnettes zal zijn/is of niet, een prettige vakantie toe !

O ja. Als je nog niets hebt geboekt, wij hebben nog wat ruimte tot 17 juli en dan weer vanaf 20 augustus.

**Dus graag tot ziens, elders of bij Les Aulnettes !**

