



# "Les Aulnettes"



## Pas op de plaats.

Na zelfs voor Franse begrippen een zeer lange tijd, niet alleen betreffende de uitvoering van de door ons geplande projecten, maar eerste en vooral het vinden van mensen/bedrijven die überhaupt een offerte wilde uitbrengen, kunnen we zeggen dat ook in dit geval de aanhouder wint en zo werden dit voorjaar alle 'urgente' c.q. lopende projecten afgerond. Even een pas op de plaats was wat ons betreft wel op z'n plaats.

Afronding geldt overigens in de verste verte niet voor het gebouwtje dat wij de Chapelle noemen. De renovatie daarvan is zeker geen 'urgent' project, maar het enthousiasme dat wij bij het schrijven van de vorige nieuwsbrief ervoeren, is behoorlijk getemperd.

Na lange tijd via mail en telefoon te hebben aangedrongen, ontvingen wij één prijsopgave van de *Maitre d'œuvre*, overigens slechts één en die is niet gebaseerd op renovatie maar op het geheel slopen en opnieuw opbouwen van La Chapelle terwijl hij voor beide opties een prijsopgave zou afgeven.



Van 'een aanmerkelijk stuk goedkoper' ten opzichte van renoveren, blijkt dus echt geen sprake te zijn. De aanzienlijke hoogte van het bedrag - ruim 300K en dat is ook voor plaatselijke begrippen een enorme bak geld - schijnt voor een deel te worden veroorzaakt door het verschijnsel dat tegenwoordig alles in Oekraïne zou worden geproduceerd en tevens doordat de plaatselijke bouwbedrijfjes ondanks alle *crisis en malaise* tot over hun oren in het werk blijken te zitten.

Omdat wij nog steeds meer tijd hebben dan geld, en tevens door al die jaren in Frankrijk geleerd hebben geduld te oefenen, hebben wij besloten het plan rond La Chapelle voorlopig maar in de *réfrigérateur* te zetten in afwachting van 'betere tijden'.

Evengoed zijn gasten en 'directie' van Les Aulnettes het inzake de afgeronde projecten trouwens wel volledig eens; ze zijn Fan Tas Tisch !

**Een pas op de plaats** gold overigens ook voor deze nieuwsbrief. We begonnen er al in het voorjaar aan te schrijven, maar toen waren er niet of nauwelijks wederwaardigheden te melden.

Ja, er stond een controlebeurt voor de kastanje-houten betimmering van de zwembadmuren op het programma, waar wij zelfs al met hulp van Les-Aulnettes ouwe-stomp Hans The Moov' (zie rechts op foto...) al vroeg in het jaar waren begonnen, maar dat liep (ook ?) enorme vertraging op doordat de beoogde leverancier niet in staat bleek

(binnen afzienbare tijd) de gewenste offerte te kunnen leveren. Intussen was Hans in het voorseizoen afgelost door Eef en John, twee ongeveer even trouwe Les-Aulnettes, die ons uitnodigde voor een dagje zeilen op de Atlantische Oceaan. Onderweg naar *Port Olona*, de uit- en thuishaven van de *Vendée Globe* in Les Sables d'Olonne, reden we langs het bedrijventerrein van Talmont St. Hilaire en daar zag uw campingbaas een aantal piramides van opgetaste boomstammen liggen, zijn alert-detector (of houtgenen) begonnen zich terstond te roeren. Om kort te gaan; de campingbaas vond een nieuwe beste vriend



inzake houtzagerijen, al kwam dat voor Hans, die tijdens de zomer voor de tweede keer kwam, te laat. En dat was maar goed ook, want toen kwam hij niet klussen, maar vakantie vieren.

Het resultaat vinden wijzelf, al ziet het er wel erg 'nieuw' uit, is er niet minder om en over twee jaar zie je (hopelijk) het kleurverschil met de oude planken niet meer.



**Uiteraard zijn er altijd de jaarlijks terugkerende werkzaamheden** zoals onder meer het groenonderhoud, de grote schoonmaak van de Stabul, het schoonmaken en weer vol laten lopen van het zwembad en dergelijke, maar dat valt met name terugkomers doorgaans niet op omdat deze werkzaamheden overwegend worden uitgevoerd voor de komst van de eerste vakantiegangers. Dit jaar kan het de mensen die in huisje 5, 6 en 9 verbleven overigens wel zijn opvallen dat we (helaas) de boom die net naast, of moet ik zeggen tegen huisje 9 stond, hebben moeten omzagen. De boom die in onze ogen toch redelijk beeldbepalend was, bleek zo dik te zijn geworden dat er geen ruimte meer overbleef tussen de stam en het dakoverstek. Bij enige wind van betekenis bleek de stam door de uitslag zo hard tegen het dak te leunen, dat de kantpannen kapot werden gedrukt. Op den duur zou hierdoor zelfs het hele dak/huisje hebben kunnen beschadigen.



Verder is de redelijk uit kluiten gewassen populier aan de slootkant van huisje 5 aanmerkelijk ingekort. Zes jaar geleden hebben wij een poging ondernomen om het scheuren van 'de vork', een plaats op ruim vier meter hoogte waar de stam in twee hoofdtakken splitste, te voorkomen, maar dat is niet succesvol gebleken, het blijft een populier.

Twee van de drie *Buddleja's* tussen huisje 5 en 6 hebben de droogte van vorige zomer niet overleefd, maar dat is door de overgroeiing van de *Hedra's* nauwelijks zichtbaar. Daar gaan we vooralsnog niets aan doen.

**Vorig jaar verplaatsten wij onze groentetuin** naar het relatief onnuttige stukje grond naast ons huis; geen goed idee. Het is wel dichterbij, maar uiteindelijk niet zonnig genoeg, dus hebben wij het dit jaar weer op zijn oude plek achter het muurtje naast huisje 10 geprobeerd, in de hoop dat de opbrengst deze zomer die van 2021 zou evenaren. Op het 'relatief onnuttige stukje grond' zijn wij begonnen een opzetje te maken voor een bescheiden fruitboomgaard, waarbij drie door onszelf uit appelpitten gekweekte appelboompjes inmiddels zijn uitgeplant.

Helaas hebben we moeten constateren dat de opbrengst van de groentetuin dit jaar zeer matig is geweest. Ook was het opvallend dat, hoewel ze enthousiast begonnen, bij alle druivenstruiken de trossen na relatief korte tijd begonnen te verpieteren/verdrogen, terwijl er in vergelijking met vorige jaren juist 'regelmatig' een onweersbuitje voor het nodig water heeft gezorgd. Naar de werkelijke oorzaak wordt nog gezocht.

**Het Les Aulnettes Tourspel** is zoals ieder jaar weer zeer gezellig verlopen. Dit jaar waren zowel Seppe, de winnaar van het reguliere LES AULNETTES TOURSPEL, als Frank, de winnaar van de LA HARDCORE in de Stabul aanwezig om de gelukwensen in ontvangst te nemen. Seppe was (toen) niet content met het photoshopje van de campingbaas (zie foto). Maar waarschijnlijk denkt hij daar nu heel anders over. Want los van de transfer van Conceição, kan dat shirt wat hij aanhad momenteel echt niet meer...



**Over voetbal gesproken.** De dit jaar nieuwe voetbaldoeltjes blijken minder stevig dan gedacht/gehoopt. We denken erover om, en dan uiteraard van stevig hout, zelf maar wat duurzamere te gaan maken. Ook dit wordt vervolgd. **Het vakantie-volleybalnet** van Sarah, Toine, Rosie en Belle, dat wij na hun vakantie mochten hebben, werd niet alleen door ons maar ook door vele Les-Aulnetters zeer gewaardeerd. Het was dan ook jammer dat sommige jongelieden het verschil tussen voetbaldoeltjes en volleybalnetten niet zo goed kennen. De schade is herstelbaar, maar gezien de populariteit van het volleybal, overwegen wij een meer permanente c.q. stevigere opstelling te plaatsen. Wordt vervolgd.

**Kleurig, fleurig en gezellig**, en in tegenstelling tot de voetbaldoeltjes van uitstekende kwaliteit zijn onze nieuwe stoelen voor de Stabul. Wat uiteraard belangrijker is en natuurlijk niet toevallig, is dat ze ook nog heerlijk zitten !



**Een cadeautje** voor ons zelf was de lang gewenste professionele vaatwasmachine. Eenmaal opgewarmd kun je kiezen uit 4 programma's van 65, 105, 135 en 165 seconden, super zuinig en super *efficace*, zoals de Fransen zeggen. De afwas tijdens de menu avondjes doen we tegenwoordig bijna voor de lol en wat een enorme tijdswinst.



**De laatste zomergasten** dit jaar waren Nele en Johan, 50-plussers die 10 jaar geleden al eens bij ons waren en nu vanaf begin september eens 3 weken lekker wilden uitrusten. Dat was ook voor ons heel gezellig, met name omdat wij zelf inmiddels de tijd hadden om zo goed als iedere namiddag met elkaar een *aperootje* te drinken, af en toe samen wat te eten en vooral veel te kletsen over werkelijk van alles en nog wat, en ook omdat wij willen proberen het vroege voor- en late naseizoen 'op te vullen' met onze *leeftijdsgenootjes*. Van de drie weken maakten zij er vier en zo hadden we ook nog tijd om met zijn vieren even 'wat' te gaan proeven bij, we kunnen wel zeggen onze huisleverancier, J. Mourat in Mareuil sur Lay en zo

duurde de zomer lekker lang. Het prettige nazomerweer heeft daar vast en zeker zijn steentje aan bijgedragen, het laatste bommetje dit jaar deed de campingbaas op 14 oktober, toen werd het weer herfstachtig en heeft hij de filterinstallatie van het zwembad op de winterstand uitgezet.



**Tot slot.** Als je nog niets hebt geboekt, wij hebben op het moment dat dit geschreven wordt nog wat ruimte tot 14 juli en dan weer vanaf 17 augustus.

**Voor nu wensen wij alvast iedereen fijne feestdagen gewenst en wat ons betreft,**



**tot ziens, elders of bij Les Aulnettes !**