



"Les Aulnettes"



111 rue de la Mare (85560) Longeville s/Mer www.les-aulnettes.com zaterdag 11 juli 2015

TOURJOURNAAL

Ploegentijdrit. Er zijn jaren geweest dat een dergelijke etappe hyper-populair was in Nederland. In de Jaren 70 en 80 (van de vorige eeuw. Moet dat erbij ?) was de Raleigh-ploeg (later Panasonic) van Peter Post wereldwijd met voorsprong dé specialist van de ploegentijdrit.

In die tijd werd de tactiek van de enkele waaier uitgevonden. Volgens *De Kneet* door Gerben Karstens, de notariszoon uit Leiden en Olympisch goud winnaar in 1964, op het onderdeel 100 km ploegentijdrit. Gerben had bedacht dat je in een enkele waaier maar één kopman nodig hebt en voorts dat (sterkere) renners langer kopwerk kunnen doen ten gunste van de zwakkere renners. Bij een dubbele waaier heb je twee kopmannen en moeten renners die overnemen twee keer zo vaak aanzetten om de kop te pakken.



In Vannes starten de ploegen vanaf 15.00 uur, om de vijf minuten en de tijd van de vijfde renner wordt geklokt als de tijd van de ploeg. Van Gerben Karstens is bekend dat hij van een grap hield. Hij zou ooit in een koers zijn gedemarreerd en zich vervolgens na enige kilometers in de struiken hebben verstopt, om weer achteraan in het peloton aan te sluiten. Omdat er in die tijd nog geen "oortjes" waren, is het peloton de hele dag op zoek gebleven naar de "ontsnapte" Karstens. In 1974 nam Karstens, door de in de vijfde Touretappe gewonnen bonificatie, het geel over van Eddy Merckx.

Uiteindelijk is het vandaag ook weer niets geworden. Gelukkig is het hier wisseldag en heb ik toch nog het een en ander te doen. Drie dagen indutten voor de televisie wordt toch te dol, nietwaar ?

Het leukste feit van vandaag is, de reactie van "Trage Bankiers" (mag zijn ware identiteit onthuld worden ?), waarin hij niet slechts een tip, edoch de volledige sluier heeft opgelicht met betrekking tot de bijnaam van Paolini; *Il Gerva*. Als de *Trage Bankiers* iets doet, doet hij het goed en zo ook deze keer. Onze dank daarvoor !



Op de Italiaanse TV is een komische serie, genaamd *Gli svizzeri* (de Zwitser), met drie hoofdpersonen, welke worden gespeeld door het komische trio; Aldo (signor Rezzonico), Giovanni (poliziotto Hüber) en Giacomo (stilista Fausto Gervasoni). Onze Puolini vertoont volgens de Italiaanse kijker een treffende gelijkenis met het personage Fausto Gervasoni, welke naam inmiddels wordt afgekort tot *Gerva*. Voila pourquoi ! De Bankiers hebben zelfs een link meegestuurd. Kijk eens op [deze link](https://www.youtube.com/watch?v=F-ehNOD57rE) (<https://www.youtube.com/watch?v=F-ehNOD57rE>) en oordeel zelf, want de foto van *Il Gerva* is "wat wazig".

Tot slot meld ik nog dat er na de ploegentijdrit een bijzondere situatie kan ontstaan: Als de Tinkoff Saxo's van Peter Sagan 12 seconden sneller rijden dan de Sky's van Chris Froome, komt Sagan morgen drie keer op het podium. Voor de Groene, de Witte én de Gele trui. Geen flauw idee of en zo ja, hoe vaak, dat al is voorgekomen, maar opmerkelijk is het sowieso. Misschien is het opportuun de lapje- of combinatietrui weer her in te voeren, de trui die werd uitgereikt aan de nummer één van het combinatieklassement, dat verschillende (nogal onregelmatige) periodes onderdeel van de Tour de France uitmaakte. In de periode 1968-1974 droeg de nummer een van dit klassement de witte trui - sindsdien voor het jongerenklassement - die 5 van de 7 keer naar Eddy Merckx ging, een keer naar Franco Bitossi en, jawel, een keer naar Joop Zoetemelk. In de jaren tachtig na de (tijdelijke) herinvoering werd het een lapjestrui. Het rood hierin was de kleur van het - slechts kortstondig ingevoerde - Tussensprintklassement Van de 8 keer dat de lapjestrui toen is uitgereikt, ging hij (de laatste) 2 keer naar Steven Rooks. Of je de lapjestrui mooi vindt mag je zelf weten, maar bijzonder was hij wel.



Veel plezier en tot snel, bij Les Aulnettes of bij ons Tourspel !