



"Les Aulnettes"



111 rue de la Mare (85560) Longeville s/Mer www.les-aulnettes.com zaterdag 11 juli 2015

TOURJOURNAAL

Geen idee hoeveel Brian Holm links en rechts heeft betaald om Cavendish weer eens te laten winnen, maar het zal zeker niet weinig zijn. Iedereen maakte op de streep netjes ruimte om Cavendish zonder problemen door de rechter binnenbocht te laten passeren. Het is jullie natuurlijk ook opgevallen dat zowel Greipel als Sagan een lagere versnelling hadden gestoken, om het nog wat te laten lijken. Het is een leuk gebaar voor de renner die inmiddels in zijn carrière toch al weer 26 etappes wist te winnen. Voor de rest niets vermeldenswaardig vandaag, toch ?

Nou laten we toch nog even iets zeggen over de manier waarop Les Français de eerste (zwarte) Afrikaan die in de Tourgeschiedenis de bolletjestrui weet te veroveren behandelde. Hij werd geshowd als een koloniale trofee, alsof ze nog nooit een donkere kerel van dichtbij hebben gezien.



Morgen/zaterdag wordt het weer leuk. Dat wil zeggen, er zijn twee *difficultés* waar wat opwinding kan ontstaan. De eerste halverwege, een colletje van de vierde categorie (*le Col du Mont Bel-Air* klim van 1.5 km,



percentage 5.7%) en dan aan het eind de *Mur de Bretagne* (een klimfinish van 2 kilometer lang met een percentage van 6.9%). Natuurlijk is dat slecht *Spielerei* ten aanzien van wat er nog komt, maar dat is alles wat we voorlopig hebben.



20.12 uur Nog even snel een blik op de actualiteit. **Eerste doping geval in de Tour !** Luca "Il Gerva" Paulini heeft verdacht geplast. Er zijn cocaïnesporen aangetroffen en de ploegleiding van Katoesja heeft hem naar huis gestuurd. De vraag die zich bij mij opdringt; ga je harder fietsen van cocaïne ? Het staat wel op de verboden lijst, maar of het echt stimulerend werkt ? Luca staat met zijn 38 jaar "slechts" bekend al meesterknecht (van Paolo Bettini). Hij werd in 2004 derde op het WK en winnaar van de Brabantse Pijl. Zowel in de Giro als in de Vuelta won hij een etappe en hij was dit jaar ook de snelste van Gent-Wevelgem. In Tour stond hij onbeduidend op de 168e plaats in het algemeen klassement. Niemand schijnt overigens echt te weten waar de bijnaam vandaan komt, maar het meest waarschijnlijke is dat het van een helm komt die hij ooit wilde opzetten voor Parijs-Roubaix, hetgeen hem overigens werd verboden...? Als iemand het echt weet, hoor ik het graag !

Er was overigens vandaag nog een valpartij in de etappe, maar die is redelijk onopgemerkt gebleven. Hij vond plaats in de aanloop naar de officiële start. Voor het publiek en de sponsors fietsen de heren altijd eerst een stukje "op zijn zondags" voordat Christian Prudhomme al zwaaiend met een vlag uit het schuifdak van zijn auto de etappe officieel van start laat gaan. In dit stukje voor de start zijn Robert G. en Alberto C. met elkaar in aanraking gekomen en gevallen. Ze kwamen met de schrik vrij en moesten enkel snel terug naar de groep fietsen om de officiële start niet te missen.

Veel plezier en tot snel, bij Les Aulnettes of bij ons Tourspel !