



TOURJOURNAAL

Het is misschien niet iedereen opgevallen, maar tot nu toe ligt dit jaar het Tourjournaal redelijk vroeg op uw digitale deurmat. De reden hiervoor is net zo eenvoudig als treurig: Ik heb 's avonds niets om naar te kijken! Mart Smeets kan dan wel leven met het einde van de Avondetappe, maar ik in de avonduren toch wat lastiger. Ik heb geprobeerd "open te staan" voor *Tour du Jour* en *Studio Sport Zomer*, maar beide uitzendingen weten me niet te boeien. De wetenschap dat het tegen de tijd dat ik kan kijken, alweer herhalingen zijn van eerder op de avond uitgezonden programma's helpt niet echt, maar daarnaast is het n t geen pittige informatie en n t geen entertainment, de ultieme combinatie die Mart wel wist te brengen. Je hebt, of in ieder geval ik heb, zoals hoofdredacteur Pim Marks het graag zou willen helemaal niet het gevoel dat ik daar gezellig bij zou willen zitten. Ik zal misschien beter mijn satelliet-abonnement uitbreiden, om "terzake" wat uitzendingen uit België te kunnen ontvangen. Daar zijn ze op dit gebied ten minste op het niveau van Smeets en soms zelfs nog beter.

Door een typefout in het vorige Toursjournaal zou men de indruk kunnen krijgen dat de bevolking in Canyonville explosief gestegen zou zijn, maar niets is minder waar. Er had moeten staan; gespaard!

16.30 uur de vluchters, Van Bilsen, Quemeneur en Teklehaimanot zijn nog steeds vooruit, dus na een enorme gaap, zak ik weer terug in mijn eerste middagslaapje sinds jaren.

16.48 uur Ik schrik weer even op maar het blijkt dat de renners tot een ingelaste semi-rustdag hebben besloten. De tussensprint lijkt niemand te interesseren. We zullen dus nog even moeten wachten tot het colletje op 24 kilometer voor de streep, waar Joachim Rodriguez zijn bolletjes trui moet verdedigen. Nog immer sluimerend krijg ik in de gaten dat het niemand interesseert. Ik krijg nog net mee dat Titi Voeckler een voor mij onbegrijpelijke poging doet om bij zijn teamgenoot Quemeneur in de kopgroep te geraken, maar ook Titi gaat als een nachtkars uit.

17.14 uur Daniel Teklehaimanot uit Eritrea wordt de eerste afrikaan in de geschiedenis die de bollentruï gaat dragen. Leuk voor het internationale karakter van De Tour.



17.47 uur Net op tijd wakker voor de finale. Het venijn zit andermaal in de staart. *Der Tony* zet zijn voorwiel tegen het achterwiel van Coquard en gaat tegen het asfalt, andere renners waaronder Nibali, met zich mee slepend. Het ziet er direct niet goed uit en even later wordt er bevestigd dat *Der Tony* niet meer verder zal fietsen. De jury besluit dat er op vrijdag niemand in de gele trui zal vertrekken, ondanks dat Froome nu de leiding overneemt in het



klassement. Stybar wint met overmacht de etappe, waarvan acte.

De vrijdagetappe nodigt weer uit tot een middagslaapje. Een colletje van de vierde categorie na 12,5 kilometer en de rest net zo als donderdag.

Ook in het Tourspel gebeurde er weinig. De top vier is ongewijzigd. Iedereen lijkt zich op te maken voor de Bergen, maar dat is pas op dinsdag.

Veel plezier en tot snel, bij Aulnettes of bij ons Tourspel!