



# "Les Aulnettes"



111 rue de la Mare (85560) Longeville s/Mer [www.les-aulnettes.com](http://www.les-aulnettes.com) woensdag 8 juli 2015

## TOURJOURNAAL

**Woensdag 13.00 uur.** De Australische ploeg Orica Greenedge fietst met zwarte banden uit respect voor de in de loopgraven gevallen Australische soldaten. Even later ontsnappen twee renners, Pierre-Luc Perichon en Nico(las) Edet van Cofidis. Helaas moet de Cofidis-renner zich in het peloton laten terugvallen, want blijkbaar heeft de ploeg grote plannen met Nacer Bouhanni, de renner die gelukkig goed genoeg bleek om ondanks zijn heftige valpartij tijdens het Frans kampioenschap, toch naar de Tour te gaan.

**13.24 uur** Nacer Bouhanni komt hard in contact met het asfalt. Hij heeft pijn, het ziet er slecht uit. **13.36 uur** Nacer Bouhanni wordt afgevoerd in de ambulance. Een enorme tegenvaller en teleurstelling voor deze Franse renner, alsmede voor ondergetekende...



Het had vandaag de dag van Nacer Bouhanni moeten worden, maar de etappe had meer weg van een kegelwedstrijd dan van een Touretappe. De hele dag gingen links en rechts renners onderuit. Michael Albasini moest dat bekopen met een gebroken arm en stapt

morgen niet meer op. Dat is inmiddels de derde Orica Greenedge-renner deze Tour. Michael Matthews, ook van Orica door zijn valpartij staat al op bijna een uur van *Der Tony*. Het zit de Aussies niet mee. De reden van de valpartijen is meestal niet echt duidelijk, maar ook dat hoort bij de Tour.



Wat blijft er dan nog over... Weinig. Als je de veronderstelde beschrijving van deze etappe uit het voorgaande Tourjournaal leest, dan weet je alles. Nou ja, behalve dat André Greipel andermaal de snelste is, want dat de Cavendish jaren voorbij zijn, mag voor iedereen nu wel duidelijk zijn. André kwam buitenom, reed zelfs 3 meter meer dan The Cav', en dat gold in bijna dezelfde mate voor Peter Sagan die ook nog voor hem finishte. Met nauwelijks twee banddiktes verschil kwam Kristoff hem nog bijna voorbij. *Thanks Mark: Over and out !*

Wederom doet Yves goede zaken en verstevigt daarmee zijn koppositie. Tanja sleept 19 punten in de wacht. In het algemeen klassement, vindt Jeroen (V. Niet B. !!) aansluiting bij de *tête de la course*, terwijl Jop stuivertje wisselt met Jeroen (V. dus). Claudia handhaaft zich "manhaftig" in de kopgroep en de tweede dame in de koers, Mama Miracoli krijgt op de rechte stukken inmiddels de kopgroep in zicht. Dat wil allemaal natuurlijk nog niets zeggen, we zijn nog geen week onderweg en terwijl ik dat zeg realiseer ik me dat dit weer het moment is waar ik over twee weken aan ga terug denken. Het moment dat je denkt dat we eigenlijk pas begonnen zijn, dus dat er is nog heel veel mogelijk is en dan, alsof je na een *power nap* weer wakker wordt, merkt dat het twee weken later is en het pleit beslecht lijkt. Nog even niet aan denken, want er zijn nog mogelijkheden zat. We hebben eigenlijk nog geen serieuze col gehad.

De beste Belg, Greg van Avemaet, prijkt op een zeer verdienstelijk vierde plaats op 40 seconden. De beste Nederlander, Bauke Mollema staat nog steeds op de 12de plaats (1'44"). Bauke telt af naar de Bergen, daar wil hij volgens eigen zeggen *zijn ding doen*. Uiteraard heb ik wel een idee wat *zijn ding* is maar of hij dat in de bergen kan doen...? We wachten het af.

Morgen gaan we *een dagje naar het strand* (reken op een *air shot* van *Le pont de Normandie*), want los van van een kleine omweg via *Cany-Barville*, waar ze waarschijnlijk veel en lang gepaard hebben om de Tour door de straat te krijgen, is het op de eerste 30 kilometer na, een etappe langs de Franse noordkust. De kans dat we met een zuidwestenwind (driekwart van rechtsvoor), een waaier zullen zien lijkt me niet uitgesloten.

Veel plezier en tot snel, bij Les Aulnettes of bij ons Tourspel !