



"Les Aulnettes"



111 rue de la Mare (85560) Longeville s/Mer www.les-aulnettes.com zondag 26 juli 2015

TOURJOURNAAL

Als je er oog voor hebt, kun je van de top van de *Col de la Croix de Fer*, wanneer je in noordwestelijke richting kijkt, op tweeënehalve kilometer afstand de Col du Gladon zien liggen. *Alpe d'Huez*, wat lastiger te zien, is hemelsbreed ongeveer achttien kilometer zuidelijk, op de fiets bijna vijftig. Het is voor sommige mensen slechts een mooi uitzicht waar ze geen genoeg van krijgen, voor vele anderen sinds vanmiddag een herinnering. Een goede herinnering voor Thibaut Pinot, die voor hem en heel Frankrijk de Tour wist te redden met zijn dagzege op de top. Voor Nairo Quintana een minder goede, omdat hij ondanks zijn prestatie niet de etappe en niet de Tour wist te winnen.

Over herinneringen gesproken. Herinneren jullie je nog de tweede etappe? Koen en ik in ieder geval wel. We hebben toen de, naar nu blijkt, profetische woorden gesproken: Hier – en dan meer precies de **1'28"** achterstand die Nairo daar opliep – gaan we (en Nairo zelf ook), later nog aan terugdenken. En wat zei de sympathieke Colombiaan zaterdag? "*Ik heb de Tour in Zeeland verloren...*" Voor de volledigheid de achterstand van Quintana op Froome, die zondag in de pret-etappe naar het *Champs Élysée* normaal gesproken niet gaat wijzigt, bedraagt **1'12"**. Ik schat zo in dat Nairo nooit meer naar Zeeland op vakantie gaat...

Ondanks de voor de rest zeer prijzenswaardige prestaties van zowel Robert Geesink als Bauke Mollema, begint de *Nederlandse berg* langzaam zijn vaderlandse glans te verliezen. Jan Jansen mocht dan de onofficiële start van de etappe geven, veel Nederlander is het op Alpe d'Huez niet geworden. Een maximaal resultaat voor Mollema, en voor Robert Geesink goed en hoopgevend.

Ik zal niet de enige zijn en ook niet de eerste die het zegt, maar we kunnen toch wel stellen dat niet Froome maar team Sky de Tour heeft gewonnen. De heren knechten zullen, dunkt mij, een vorstelijke beloning ontvangen voor het iedere keer naar de streep slepen van hun kopman. Met name de laatste week moesten de knechten zich afwisselend het snot voor de ogen rijden of zich laten terugzakken om Chris de bergen op te krijgen. Chris wankelde wel een beetje, maar bleef toch overeind. Omdat Quintana zowel vrijdag als zaterdag te laat heeft aangevallen? Omdat Roberto Contador viel, daar waar hij had willen aanvallen. Omdat Vincenzo Nibali minder goed daalde dan hij zou kunnen? We zullen de antwoorden daarop overlaten aan de wielrenkenners, al heb ik er zelf zo mijn gedachten over.

Gaan we Christopher Froome volgend jaar nog terug zien? Hij denkt van wel, zoals blijkt uit zijn uitspraak in de Britse pers: "*Next year I'll come back and renew the rivalry with Nairo. He's a great prospect, has a bright future, a great talent who races correctly, making his race at the right moment.*" Het lijkt me nogal pittig om een dergelijk training zoveel jaren vol te houden, want dat doet Chris al minstens vanaf 2012, toen hij als helper van Sir Bradley Wiggins nog moest inhouden omdat hij zijn kopman te ver achter zich liet. Overigens zal Froome het volgend jaar zonder de bijna onuitputtelijke Richie Porte moeten stellen. Richie kan elders – nog onduidelijk waar - kopman worden en verlaat daarom de Sky's aan het eind van het jaar.

Blijkbaar wil Froome er toch nog ten minste een jaar alles voor doen en laten wat nodig is, om nog een Tour te rijden. Die Tour zal beginnen op 2 juli 2016 en gaat dan eerst van *Le Mont Saint Michel*, 188 kilometer naar *Utah Beach*, een van de landingsstranden, waar het eind van de tweede wereldoorlog begon. Misschien weer eens door de Vendée? We wachten hier met spanning op de terugkeer van *Le Grand Boucle*.

Het jaar daarna, in 2017 is er een kans(je) dat de Tour weer even over Nederlandse bodem rijdt. De provincie Limburg is druk bezig een Touretappe binnen te slepen, omdat Le Grand Depart dat jaar zeer waarschijnlijk in Munster (Duitsland) zal zijn en dat ligt ongeveer bij Maastricht om de hoek. Meer daarover volgend jaar.



Verschillende Nederlandse “wielrenliefhebbers” (?) hebben zich in “hun bocht” weer van hun beste kant laten zien. Toen de Sky-ploegleiderswagen met Servais Knave voorbij reed, werd hij op een bier-(blikjes)douche getrakteerd. “*Goed bezig, jongens,*” was Servais’ reactie. Een filmpje hiervan werd door Geraint Thomas op Twitter geplaatst met als commentaar; “Dutch corner” en dat zegt genoeg. Weer een prestatie waar we trots op kunnen zijn, NOT !

Frankrijk zal de komende tijd “hun gladiatoren” van de Tour lauweren alsof het regelrechte winnaars zijn. Tegenvallende prestaties zullen worden opgewaardeerd en als het echt niet anders kan, wordt er niet over gesproken. Zo zijn de Fransen. In dit licht is de reactie van de Franse bondscoach Didier Deschamps ten aanzien van de loting van de WK-kwalificaties, voor het eindtoernooi van 2018 in Rusland, waarbij Frankrijk in de groep met Nederland terecht is gekomen, een echte Franse reactie: “*Oranje is de logische favoriet voor de eindzege en daarmee voor het directe WK-ticket, Nederland is niet voor niets derde geworden bij het WK vorig jaar in Brazilië.*” Hoezo logisch ? Heeft die man de laatste paar maanden onder een steen gelegen ? Je kan, met Oranjes laatste EK-kwalificatiewedstrijden in het achterhoofd, dergelijke uitspraken toch niet serieus nemen. Nee, dat hoeft inderdaad niet. Ook hier is sprake van *l’approche française* (de Franse benadering); jezelf zo snel mogelijk in een underdogpositie plaatsen, dan valt het resultaat daarna (bijna) altijd mee.

De Tour de France is een geweldig uithangbord waarmee het land zich aan de wereld kan tonen. En dat het land mooi is, hebben we de afgelopen weken goed kunnen zien. Echter een ontstellend groot aantal Fransen is niet geïnteresseerd in de wereld buiten Frankrijk. Ze zijn Frans, ze spreken Frans, ze gaan niet buiten Frankrijk op vakantie en vooral, ze denken Frans en dat willen ze allemaal graag zo houden. Het overige zal de gemiddelde Fransman een worst wezen. En over worst gesproken. Wat te denken van de Franse veehouders, die uit onvrede over hun inkomen het land weer eens op zijn kop zetten. *Fraternité* ? Echt niet ! Om te voorkomen dat De Tour de France de dupe wordt van hun blokkades, mocht er afgelopen vrijdag, net voor de start van de etappe, twee vertegenwoordigers van de huilebalkende boeren voor heel de natie komen klagen, dat ze niet genoeg geld verdienen. Ik zou zeggen, kies een andere carrière ?

Vandaag zal er in de ceremoniële slotrit niet meer getoerd worden aan de posities in het algemeen klassement. De enige serieuze punten die nog zijn te verdienen zijn punten voor het sprintklassement met name van belang voor ons Tourspel. Zowel Job als Yves bleken niet in de goede ontsnapping te hebben gezeten, al heeft Yves wel heel lang op kop gereden. Zoals het er nu naar uitziet krijgen we dit jaar weer een dame als winnaar van ons Tourspel, al kan er afhankelijk van welke sprinter vandaag de meeste punten verdienen nog net een kleine verschuiving plaatsvinden, welke in het voordeel van Xander zou kunnen uitvallen. Derhalve spannend tot aan het eind.

Ik zal het deze zondag moeten doen zonder mijn ploegmaat Koen, die met Hilde, Jitse, Lintl en Xander na een gezellig verblijf weer huiswaarts keert. Uit naam van de gehele directie dank ik ze hiermee voor hun totale gezamenlijke inspanning en in het bijzonder die van Hilde, welke zij in en rond de keuken heeft geleverd

Toegegeven, zeker niet ieder verandering is een verbetering, sommige dingen blijven beter zoals ze zijn. Niet iedereen is gecharmeerd van het idee het Tourspel iets kruidiger te maken, zo blijkt ook uit onderstaande reactie: “*Wat lees ik nu in de staart van je journaal... betuttelende regels voor het uitkiezen van je volgende rennersteam... ik voel me al zo beperkt dat ik alleen maar renners mag uitkiezen die meedoen... waarom daarin nog snijden ?*”

De Tourspelcommissie is hier dus nog niet klaar mee. Misschien is het wijsheid om volgend jaar naast het reguliere spel eerst een parallel-spel te doen, een A- en een B-pool ? Een test-case om de mogelijk- en onmogelijkheden te onderzoeken. Dus één spel volgens de gebruikelijke regels en een voor “slagers”.

De parade begint vandaag om kwart over vier, dus tijd genoeg om er nog even op uit te gaan. Ergens tussen zeven en halfacht zal de slotsprint van de Tour de France 2015 plaatsvinden en dan zal het eindresultaat bekend zijn. Uiteraard kom ik daar en op de laatste wetenswaardigheden, morgen in het laatste Tourjournaal nog over te spreken. Voor nu prettige zondag en een fijne etappe toegewenst.

Veel plezier en tot snel, bij Aulnettes of bij ons Tourspel !