



Hout, hout, hout, het houdt niet op !

In de nieuwsbrief van oktober vorig jaar meldden wij reeds, dat kerst 2012 in de nieuwe woonstede zal wordt gevierd.

Net zoals vorig zomerseizoen, is er ook gedurende afgelopen zomer niets in *la grange* gebeurd, maar we hebben zoals we in de vorige nieuwsbrief reeds schreven, wel een hele gezellig zomer gehad. Het was overigens drukker dan ooit en navenant gezellig.



Het eerste "shape camp" van Yellowfoot, was een danig succes, dat er voor Pasen 2013 alweer een volgende staat gepland. Behalve het schuren van de Balsa surfboards werd er ook aandacht besteed aan de "losse onderdelen" zoals de skeg, het vinnetje dat zich onder de plank bevindt. De basis bestaat uit een gelamineerd stuk hout, dat uit twee (of meer) verschillende houtsoorten bestaat. Vervolgens wordt het gelamineerde hout in vorm gezaagd en vervolgens geschuurd. Het resultaat is te bewonderen op de foto hiernaast.



Door verschillende omstandigheden, zijn de diverse aanmeldingen voor het klieven van het populierenhout voorlopig uitgesteld en omdat de *grange* momenteel voorrang krijgt boven het klieven leek het erop dat het hout ten minste tot volgend jaar onaangeroerd zou blijven. Maar we werden weer eens aangenaam verrast, toen bleek dat, omdat de golven niet alle dagen als voldoende om te surfen werden geclassificeerd, enkele heren van

Yellowfoot, en dan met name Jeroen, genegen waren een begin te maken met het klieven van het hout, zodoende is er inmiddels een enorme bres geslagen in de overigens nog redelijk aanmerkelijke hoeveelheid die nog immer bij buurman Gilles ligt te drogen. Maar ja, als je wat met hout hebt, dan heb je ook wat met hout, niet waar :-).

Ondanks dit geweldige werk zal het hout dat er nu nog ligt voorlopig moeten wachten tot de *grange* bewoonbaar is, of anders totdat er voldoende liefhebbers tegelijk/binnen de zelfde periode kunnen worden gerekruteerd, om de klus af te maken.

In de *grange* gaat alles nog steeds voorspoedig. Foto's van de voortgang staan in deze korte nieuwsbrief. En tegenwoordig staan er ook zeer frequent foto's op frah5.blogspot.fr. Dit wordt af en toe gemeld op de facebook pagina van "Frans van Elsen". De mensen die geen Facebook hebben, raden we aan om zo nu en dan eens te kijken om te zien of er weer nieuwe foto's geplaatst zijn. Wordt vervolgd !

