



# WAT IS HET KOUD HÉ !

**Weten jullie 't nog; in de laatste nieuwsbrief spraken we over een Indian Summer, en later bleef het het mooie weer maar. De winter was nog nooit zo zacht en tegen half januari toen de Mimosa's die normaal in februari in bloei komen, al hun bijna volgroeide bloemenvloed toonde, begonnen we, hoewel dat officieel pas 20 maart om 6.14 Nederlandse tijd het geval was, al aan de lente te denken.**

En toen werd het februari. We hadden vanaf de zevende een weekje in de Auvergne gepland om wat te gaan skiën. De winter had inmiddels besloten



toch iets van zich te laten horen (en te laten voelen) en de Siberische kou die tot west Frankrijk was doorgedrongen, zorgde ook hier voor wat nachtvorst. Uit voorzorg sloten we de waterleiding in de huisjes en bij de Stabul af en begonnen we (Irene) de koffers in te pakken. De Franse weerdienst

verwachtte voor het weekend minimum temperaturen van  $-9^{\circ}\text{C}$  in de nacht en vroege ochtend, maar dan zaten we toch in de Auvergne. We vroegen buurman Jacques of hij de ochtend van onze terugkomst de haard wilde opstoken, want sinds we ooit drie dagen zonder stroom hebben gezeten (het blijft Frankrijk) stoken we geheel elektra-onafhankelijk, het zou dus lekker warm zijn bij terugkomst. Ondanks de sneeuwval van de laatste dagen, was de weg goed begaanbaar, dat kun je dan weer wel aan de Franse overlaten. Bij aankomst in Besse bleek het echt ons-Frans koud te zijn, wat nog eens extra voelbaar werd door de snijdende noordenwind, resultaat;  $-18^{\circ}\text{C}$  en over de *wind chill factor* willen we het niet eens meer hebben !!

In Nederland werden de meeste warm van de Elfstedenkoorts, maar in de Auvergne weten ze niet niet eens waar Friesland ligt, mochten ze er al van gehoord hebben !

De extreme kou vroeg om extreme maatregelen en nu blijft zolang "we" het leuk vinden, de natuurlijke isolatie op de onderkaak voorlopig gewoon gehandhaafd, ook al had Jacques de haard lekker brandend bij onze terugkeer.



Helaas bleek vreemd genoeg, dat ondanks het afsluiten van de diverse (hoofd)kranen in drie huisjes de

thermostaatkraan te zijn geklapt en bij de wasmachines een minuscuul lekje te zijn ontstaan. Bij een volgende winter wanneer het weer zo koud wordt, zullen dus tevens de leidingen

leeggemaakt moeten worden, en die kans lijkt in tegenstelling tot wat de opwarming van de aarde zou doen vermoeden slechts groter te worden, want in de bijna negen jaar dat we hier zijn hebben we volgens de mensen die hier al decennia lang wonen zo ongeveer iedere winter een *hiver*







*exceptionnelle* gehad. Het skiën was overigens fantastisch !

De koudegolf was hevig, en dus kort en met name door het weer van eind februari alweer bijna vergeten. Dat kwam ook door de hartverwarmende aanwezigheid van twee klusteam. Het eerste team, bestaande uit Hans (die in een vorig leven met Frans in de zelfde klas heeft gezeten) en zijn zoons Lennart en Matthijs, hij heeft zich onder andere, beziggehouden met het ontruimen van de stalvloer, die volledig belegd was met stenen en waar Irene en Sander al een flink stuk mee waren gevorderd, en voorts



het doorbreken van de oostelijke muur, daar waar deuren en ramen moeten komen. We geven ter overweging mee, dat de muren van de stal 50 (!) centimeter dik zijn; ga er maar aan staan !

Nou dat deden Jelle en “Angry-Bert” ook ! Dit tweede klusteam heeft de raamopeningen van de westmuur voor haar rekening genomen. Nadat ze eerst het restant van de stenen vloer hadden verwijderd, stortten ze zich met volle overgave op de muur.



Met hun toenemend respect voor hun “tegenstander” kwam bij beide heren ook het inzicht in de beste “aanvalsmethode”, en waren de gaten snel een feit.

Na nog een serieuze poging gewaagd te hebben het, zoals later bleek, toch nog iets te natte hout van de omgezaagde populieren te klieven (dat nog immer bij buurman Gilles ligt te wachten) hebben ze het wel voldoende droge hout wat bij de Stabul lag, verwerkt tot verstookbare blokken. Vervolgens hebben zij een begin gemaakt met het uitkappen van de voegen van de binnenmuren van de stal.



Jelle heeft de hekken van de entree nog van een nieuwe laklaag voorzien. De baas zelf is druk geweest met het storten van een sokkel voor de bloembakken bij de entree, die afgelopen winter bij stormachtig weer omvergewaaid waren.

Met een zomer vol sport voor de deur zal de Les Aulnettes-directie zich binnenkort buigen over de mogelijkheden ter uitbreiding van het sportplezier. Zo is gebleken dat, al dan niet aanwezig op het park, deelname aan het Les Aulnettes-Tourspel het plezier van het kijken naar de Tour de France zeer doet toenemen. Uiteraard zal het Tourspel ook dit jaar weer worden georganiseerd: *Nobles oblige* !



# GELUKKIG HEBBEN WE DE FOTO'S NOG !!

Bij deze nog een oproep aan allen die nog leuke foto's van hun Les Aulnettes vakantie hebben; mail ze alsjeblieft, dan kunnen we ze in de volgende nieuwsbrief zetten of op de website. Alvast bedankt !

## NAGEKOMEN BERICHT !

Disney schijnt plannen te hebben voor een volgend themapark in de Vendée.

Mickey Mouse kwam alvast eens kijken .

