



"Les Aulnettes"



111 rue de la Mare (85560) Longeville sur Mer www.les-aulnettes.com

bulletin de 12-2008/01-2009

EEN GEWELDIG JAAR VOORBIJ !

DAT DOEN WIJ IN 2009 GRAAG NOG EENS DUNNETJES OVER !

Tijd gaat snel als het gezellig is, en gezellig is het in Longeville sur Mer.

Zo heeft de, nog geen drie maanden geleden opgerichte, Winkeliers en Ondernemers Vereniging Longeville, waar wij uiteraard lid van zijn, op 13 en 14 december een Kerstmarkt georganiseerd, waarbij wij ook nog hebben geassisteerd. Op het plein rond de kerk waren houten stalletjes opgebouwd er was uiteraard een "bar-tent", maar ook een echte ouderwetse draaimolen, een paardenslee gemend door de Kerstman zelf en voorts kon er een gooi gedaan worden naar de waarde van inhoud van de "zak van de Kerstman" (ruim 700 euro !!), om maar wat zaken te noemen. Zaterdag was het nog al winderig, maar de zondag maakte dat zeer ruim goed. En echt niet alleen vanwege de heerlijke warme wijn. Al met al een groot succes !

Voorts heeft "Les Aulnettes" bezoek gehad van de "Road Surf Club de Paris". Wij wisten niet van hun bestaan, want er zijn uiteraard weinig golven te vinden op de Seine, maar daarom zoekt deze club die golven dan ook verderop, bijvoorbeeld in Longeville. Het eerste weekend is blijkbaar goed bevallen, dat ze waarschijnlijk eens in de drie weken gaan terugkomen, en dat voor wellicht nog meer huisjes dan de vier die ze nu hebben gehuurd !!

De tendens voor het komend seizoen is zeer positief te noemen. Het aantal boekingen op dit moment ligt al hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het nadeel van deze voorspoed is een intensivering van de vraag naar, of verhoging van premies zowel door de sociale- als door de belastingdienst. U ziet ook in Frankrijk "maken ze het niet leuker" !

Sander heeft nu kerstvakantie en op het moment van het ter perse gaan van deze nieuwsbrief is hij druk aan het spelen met zijn beste vriendin Laurie, die al eerder haar opwachting heeft gemaakt in de nieuwsbrief. Dat geldt ook voor Charley die morgen een dag of drie komt logeren. Groot feest in "huize van Elsen". Kerst vieren we vervolgens met Peter en Ellen en de Duits-Nederlandse combinatie Nicole en Michael die al eerder bij Les Aulnettes verbleven. Oud en Nieuw vieren we onder andere met de familie van Laurie.

Irene is nog steeds in staat om alle noodzakelijker werkzaamheden in de beschikbare tijd te passen. Als verantwoordelijke voor alles waarbij geen hamer of zaag bij nodig is (boren doe ze ook al enige tijd geheel zelfstandig) heeft ze het vaak drukker dan Frans. In het bijzonder omdat ze met regelmaat naar in "Les Sables de Olonne" - Ville de Vendée Globe - moet om onder andere de boekhouder en dergelijke te bezoeken.

Frans lijkt een periode van "kleine ongemakjes" afgesloten, zo lijkt het, en heeft inmiddels een heuse werkbank voor zichzelf gemaakt, nagenoeg van alle gemakken voorzien. De voortgang van de bouwwerkzaamheden is aanzienlijk, "ijs en weder dienende" zal voor de zomer de voltooiing een feit zijn.

Overigens houden Sander en Frans zich eveneens onledig met het varen van hun vier (1 van Frans en 3 van Sander), "Mono-cocks 60 pieds" met de poëtische namen; les-aulnettes.com, Sanny2, Porrel en Red Fire. Het betreft hier de Virtuele Vendée Globe. Voor de mensen die deze heroïsche tocht, solitaire rond de wereld, zonder assistentie en zonder tussenstops, niet kennen; De Vendée Globe is de zeilwedstrijd die iedere 4 jaar vanuit Les Sables de Olonne vertrekt en daar na 87 dagen, 10 uur en 47 minuten (het record van Vincent Riou uit 2004-2005) daar weer terug komt. Dit is allemaal te volgen op de website <http://www.vendeeglobe.org/fr/> (ook in het Engels trouwens). Deze keer is er voor de liefhebbers, een virtuele wedstrijd georganiseerd, waarbij je met een eigen boot het zelfde parcours moet varen. Spannend zat en erg leuk !! Er is een tijdelijk inschrijvingsstop, want met inmiddels ruim een kwart miljoen bootjes loopt de servers soms wat langzaam. Laat je hier overigens niet door weerhouden nog mee te doen, je komt dan ergens verder in het traject in de race. Kijk eens op <http://www.virtualregatta.com> !!

Wordt vervolgd.

De woningmarkt in Frankrijk

Ondanks de Financiële crisis (crisis; what crisis = Supertramp), en laten we dat nou alsjeblieft niet overdrijven !! Dat er een zeepbel is geklapt, dat is duidelijk, maar die hebben we dan toch zelf gezamenlijk opgeblazen. Voor ons huis is er momenteel weer serieuze aanloop, we zijn in afwachting van een serieus bod van een druivenboer uit de Champagne, al gebied de eerlijkheid te zeggen dat we de prijs wel wat naar beneden hebben gedaan. **Wordt wederom vervolgd.**

Uw advertentie op deze plaats !

Dit is overigens een serieus aanbod !!
informeer bij ons.

info@les-aulnettes.com

De Bouwkolom

Bouwactiviteiten naderen de afbouw fase

We mogen intussen stellen dat we niet meer in de werkplaats wonen en zelfs dat er maar sporadisch wordt gewerkt in de woonkamer. De werkzaamheden binnen naderen hun voltooiing en het is nu goed toeven in ons nieuwe logement. Het belangrijkste wordt nu de buitenkant die verder moet worden afgewerkt. Helaas blijkt er bij de aansluiting van het schuine dak aan de rechte gevel (de broodruimte) een lekkage op te treden als er harde wind staat met daarbij een pittige regen. Het gebeurt niet vaak, maar is daarom niet minder vervelend. Tevens is door de storm de vlaggenmast omgewaaid en daarbij is de vlag volledig stuk gescheurd. De lekkage kan slechts worden verholpen met een product dat op een droge ondergrond moet worden opgebracht en met het huidig weer (dauw in de ochtend uren), droogt de gevel niet echt. De volgende keer weer meer nieuws hierover. Kijk even verder, onder het moto;.

Zoek de verschillen !!

ER VOOR



ER NA





Kleine aanwijzing,
het is niet de bril !



En dan nu nog wat foto's voor de beeldvorming.



NIET VERGETEN :“begin-juli/eind-augustus-aanbieding”!!