



PAS DE NOUVELLE, BONNE NOUVELLE.



Het is alweer half september. Het weer is de hele zomer al even matig als vorig jaar, maar dat blijkt over het algemeen onszelf meer op te vallen dan de meeste Les Aulnettes bezoekers.

Het is ook meer dan een half jaar geleden dat de laatste nieuwsbrief is verstuurd. Een schande bijna, als dat zou betekenen dat we hier hebben stilgezeten. Dat, het zal u niet

verbazen, is geenszins het geval.

Sander is vorig schooljaar als beste van zijn klas geëindigd en gaat sinds "La Rentrée Scolaire" naar de CMI, de voorlaatste klas van de Franse basisschool. Zijn zomervakantie was behalve "vet cool" ook nog zeer lang, door de landelijke afschaffing van de zaterdagmorgen. In de Vendée was dat al enige tijd het geval, maar deze verloren zaterdagmorgens, moesten door school op andere dagen - met name de weken net voor en na de vakantie - worden



ingehaald.

Nu deze inhaaldagen vervallen, hebben we in de Vendée meer en langer vakantie.

Sander heeft overigens geschitterd als dorpspastoor in het eindejaars optreden vlak voor de vakantie.

Een groot succes.



Het seizoen, dat meestal begint rond de verjaardag van Sander de 11^{de} juni, is uitstekend verlopen en de geplande verhuur is ruimschoots gehaald en tevens zeer belovend voor 2009. Met een beetje geluk wordt ook in 2009 het boekingsrecord weer verbeterd, het heeft er nu al alle schijn van, mede omdat we voor afgelopen seizoen bijna 90 weken "nee, hebben moeten verkopen". Sanders verjaardag was overigens weer erg leuk, alleen zijn we niet aan alle spellen toegekomen. De uitgenodigde dames en heren lagen ruim voordien met hun gastheer in het zwembad !!

Dit seizoen was vooral het seizoen van "13 juni", "de Tour van Thor, Jeroen en Frans" en de JO (Frans voor Olympische Spelen). Uiteraard vergeten we nu een heleboel mensen en vele evenementen, maar wij houden de nieuwsbrief qua tekst nu eenmaal zo kort mogelijk. Dat weerhoudt ons echter niet, hierover nog even uit te wijden.

Met name vrijdag de 13^{de} was er een om niet te vergeten. We hadden voor de wedstrijd wat mensen uitgenodigd. Ongeveer 45 Franse vrienden en kennissen plus een handjevol Nederlanders. Iedereen zou wat te eten en te drinken meenemen.

Wij (de Jard Groep/Les Aulnettes) hebben zelf voor de gelegenheid een LCD-tv gekocht van 52 inch (\pm 136 cm diagonaal), zodat we het allemaal goed konden zien. Voor zij die er niet waren; Een groot feest, en dat nog los van de uitslag. Het bleef daarna nog lang onrustig in Les Rabouilleres en ook het zwembad werd met de nachtverlichting aan, nog even gefrequentieerd.



Irene krijgt het ook steeds drukker. Naast het verwerken van de aanvragen zowel per mail, telefonisch of nu zelfs van mensen die langskomen, omdat ze in de buurt zitten en voor volgend jaar wat "knappers" willen, het wassen en strijken en het schoonmaken van de huizen, de boodschappen doen et cetera, is ze veel tijd kwijt aan het mailen (de meeste van jullie kennen waarschijnlijk de lengte van Irene's "korte e-mails") met "Les Aulnettes Friends".



Vader Wim was net weer enige tijd van de ziekenhuis- en doktersbezoeken af, maar tijdens een kort verblijf in de Dordogne met Chantal, is hij nog even op herhaal geweest. Geheel volgens Frans gebruik, heeft Chantal het nodige medische stof doen opwaaien. Omdat de dokter niet wilde komen, zijn ze naar het ziekenhuis gegaan, waar bleek dat hij is getroffen door een echte Franse "Gastro". Voor de zekerheid een kweekje genomen en dat was niet alarmerend.



Frans gaat werkelijk met vallen en opstaan verder, het zal de leeftijd zijn. Na alle gedoe van de rug en de enkel, waren het de schouders. Ook op geheel Franse wijze, is dit met veel pillen en een paar bezoekjes aan de fysio, bestreden. Maar hij heeft nog wel een beetje gewerkt, zie de foto's hieronder.

Wordt vervolgd.

De woningmarkt in Frankrijk

Genoeg aanloop, dat dan weer wel, maar geen echt vervolg. We wachten het weer even af. **Wordt wederom vervolgd.**

Uw advertentie op deze plaats !

Informeer bij onze afdeling advertenties !!

info@les-aulnettes.com

De Bouwkolom

Bouwactiviteiten gaan gestaag weer verder.

Door alle verwikkelingen van de afgelopen periode is de chronologie en wellicht ook de continuïteit van de gebeurtenissen, niet helemaal volledig.

Zoals u bekend is, kiezen wij niet altijd voor de moeilijkste manier om zaken af te wikkelen/ te regelen, maar soms gebeurt dat gewoon. Zo hadden wij besloten om de huur van de gîte op te zeggen per 1 augustus jongstleden, om daardoor wat uitgaven te besparen. Nu is 1 augustus meestal een gewone datum als iedere

andere, maar voor ons bleek die datum midden in het hoogseizoen te vallen. Altijd leuk !! zeker wanneer je bedenkt dat door een veelheid van omstandigheden ons nieuwe "onderkomen" nog niet "helemaal af" was. Het is toch min of meer gelukt. En gelukkig kwamen er dagelijks mensen langs om Frans een hart onder de riem te steken, zodat hij weer even een halfuur of langer kon uitrusten.

De eerlijkheid gebied om te zeggen dat we de hulp hebben ingeroepen van de stukadoor om de voortgang wat te versnellen Kijk nog even verder naar de foto's van de huidige staat, waarbij het idee dat we wonen in de werkplaats, langzaam vervangen wordt, door het idee dat we werken in de woonkamer ☺. Als er nog vragen of opmerkingen zijn, laat dat dan gerust even horen.



Eet-woon-werkkamer



invalide/dames toilet



Het Herentoilet



De douche





Tot de volgende keer met weer een nieuw verhaal en ook weer nieuwe foto's.

NIET VERGETEN :“begin-juli/eind-augustus-aanbieding”!!