

Hallo allemaal !!

Even een heel klein berichtje uit Jard waar alles hartstikke goed gaat maar waar we het ook nog steeds erg druk hebben met alle werkzaamheden rondom het park en de verhuizing van opa Wim!! Helaas dus ook heel weinig tijd om iedereen regelmatig persoonlijk te mailen, geen kwade wil maar lukt even niet; maken we weer goed in de herfst of winter??!! Nu even first things first maar we wilden toch even een noem het maar "vakantiegroet" sturen, de foto is eergister genomen voor het nieuwe huis van opa en art en juud (die 80 km verderop op een camping staan) waren ook net een dagje bij ons omdat er een groot feest was in Les Rabouilleres op "onze" grond, een jaarlijks feest wat door buurtbewoners wordt georganiseerd en wat al jaren op de voormalige camping werd gehouden, dus die traditie houden we er graag in en houden dat nu voortaan bij ons, varken aan het spit, veel drank natuurlijk, mega lange tafels met eten en drinken en gezellige mensen, echt tof!

Opa heeft inmiddels 2 nachten in zijn huis geslapen en heeft het al super naar zijn zin en dat wij blij zijn dat hij er is moge ook duidelijk zijn!!

Het park krijgt steeds meer vorm, er zijn nu bijna 5 huisjes af en die kunnen bijna ingericht gaan worden, de overige vijf gaan we vanaf september aanpakken, helaas is onze digitale camera nog steeds niet gerepareerd maar er zijn wel een aantal nieuwe foto's op de website www.les-aulnettes.com te zien (voor wie er belangstelling voor heeft.....)

Het is hier super mooi weer (strak blauw en lekker warm) en omdat het 15 augustus is - vrije dag in la france- werken wij vandaag ook even niet in Longeville, Sander heeft zijn nichtje Julia te logeren dus die twee staan nu te springen naast me omdat ze willen zwemmen, met andere woorden: zover voor dit bericht!!

Au revoir et à bientôt!!

Groeten van Frans, San & Ireen