

Beste allemaal,

Deze mail is inmiddels in diverse etappes geschreven en enkele dingen zijn door de tijd ingehaald. We zijn inmiddels allang begonnen en zelfs lopen we nu richting het einde van het hoogseizoen !! We laten het gewoon staan en voegen onderaan de nieuwe zaken weer toe.

Zo veel tijd en toch al flink wat gedaan. Blijkbaar gaat het lukken. We hebben dan wel geen tijd genomen om een algemene mail te sturen, maar je moet nu eenmaal prioriteiten stellen in het leven en geen spijt hebben van wat je niet hebt gedaan !!

Alle huizen zijn klaar !! Toen we deze mail begonnen moesten er nog in twee huizen meubelen geplaatst en het tegelwerk bij het zwembad nog afgemaakt. Maar tegen de tijd dat deze mail "eruit gaat", zal dat wel gebeurd zijn.

Voor wie het nog niet weet. We zitten al enige weken in een houten huis op het park en komen alleen nog in Jard voor de Post en de mails, maar dat duurt ook niet lang meer want we hebben een telefoonaansluiting aangevraagd voor het park en we laten de post doorsturen. Uiteraard gaat dat in Frankrijk niet zonder problemen. Omdat we ons telefoonnummer willen bewaren moest de "lijn" verhuist worden. Waarna bleek dat de lijn niet van adsl gebruik kon maken en dus bijna een week geen email, wat inmiddels behoorlijk belangrijk is gebleken voor ons "winkeltje" !

Inmiddels internetten we weer ouderwets met circa 28 BPS totdat deo volente over 7 dagen een nieuwe lijn voor adsl is aangelegd.

We hebben hier een Franse huurder gehad die geheel vrijwillig, ruim een week is terug gekomen en zich heeft beziggehouden met schilderen van de huizen, waardoor ook dat begint op te schieten.

Verder zijn we bezig met een sanitairgroepje naast de mobile home - die niet is aangesloten op water en riolering - want we moeten binnenkort (uit luxe) ons huis uit, want alle tien huizen zijn dan verhuurd. Inmiddels zijn er al weer wat huurders geweest, vervolgens komen er in juli en augustus nog zo'n achtendertig, die dan weer goed zijn voor circa 50 weken verhuur. Met andere woorden; het gaat "lekkie" !!

Vervolgens moeten we wachten op het najaar op de struiken en heester te planten want alweer enige weken is het hier weer kurkdroog. Vanacht een buitje onweer voor de juist ingezaaide laatste twee emplacements maar dat is met de zon - 27° in de schaduw - snel verdampt. Wellicht dat we langzaam beginnen met de nieuwe "accueil" want dat maakt geen herrie en stort de gasten niet. Anders vieren we lekker vakantie op het park want de Porrel heeft inmiddels uiteraard ook voor "tig" weken vrij.

Hij heeft het vreselijk naar zijn zin en maakt met regelmaat nieuwe vrienden. Hij wil al niet meer weg uit Longeville !! Sterker nog ; wij ook niet !! We gaan dus ons huis in Jard verkopen en Sander gaat na de vakantie in Longeville naar school.

Bloed kruipt toch waar het niet gaan kan en zo hebben wij de hand weten te leggen op ruim 5000 m<sup>2</sup> grond met een stal van 450 m<sup>2</sup> die we over een jaar of twee gaan verbouwen tot woonhuis. Het mooiste van het verhaal is, dat het precies tussen Les Aulnettes en de Marais Poitevint is gelegen. Voor de onwetende lezer; het ligt naast de deur !! 150 m verder lopen dan de entree van het park en anders moeten we nog even een overpad met Jacques regelen, want het ligt recht achter onze "stabule" waar achterlangs nog een strook van 5 meter breed loopt die nog eigendom is van Jacques en toegang geeft tot zijn moestuin.

Vanaf heden is ons post- en woonadres;  
111 Rue de la Mare, (les Rabouillères), 85560 Longeville sur Mer.  
De rest - telefoon en mail - blijft allemaal het zelfde.

Nieuwe ontwikkeling op internetgebied;  
Inmiddels hebben we de LIVEBOX en kunnen nu snel internetten en zelfs gratis bellen met vaste lijnen in frankrijk en voor 7 eurocenten naar Nederland.

Overigens zijn we nu in de mobile home getrokken en de toilet groep is nog niet helemaal klaar. Door spoelen met een emmer water en een goede ventilatie want de deuren ontbreken nog. De Douche nemen we bij Opa Wim, die - en dat is het beste bericht sinds tijden - eindelijk zijn bacterie kwijt is en dus als het meezit in september aan de heup kan worden geopereerd !!!

Wat de aanplant betreft; Irene heeft kennis gemaakt met Pierre, een weduwnaar die sedert zijn pensionering permanent in zijn tweede huis is gaan wonen, wat bijna aan ons parkje grenst. Hij is al geweest met grote hoeveelheden gratis aardbeien en pruimen en dergelijk en heeft uitgelegd dat hij ons zo waardeert - omdat wij bij de bouw van het parkje de natuur hebben gespaard -, dat hij in het najaar voor de spreekwoordelijke appel en het ei, de boel hier komt aan/beplanten.

Overigens komen we inmiddels alleen nog in Jard om de huurders van ons huis te ontvangen en uit te zwaaien. Door gebrek aan huisjes op het park is Irene er toe overgegaan om ook Jard te verhuren en dat is wel zo slim gebleken. Na de zomer willen we het verkopen, maar ook hier heeft de tijd weer in ons voordeel gewerkt (dit is een eufemisme voor = we zijn wat laat met het regelen van de verkoop) want gisteren is Irene een kennis van ons uit Jard tegen gekomen die zoekende is en ons huis erg mooi vindt. We wachten af.

Vandaag 14-08-06 kunnen we melden dat de nieuwe toilet kan worden gespoeld via de stortbak want die is aangesloten. Dat was voor afgelopen zaterdag ook wel nodig, want het cultureel even hoogstaand als plaatselijk wereldberoemde feest van Les Rabouillères is toen weer gevierd. Het beleef nog lang onrustig in de zuidelijke Véndee !!!!

De huurders zijn zonder uitzondering razend enthousiast en dat uit zich in diverse dankbetuigingen, waarvan als grootste wel de nieuwe film mag worden genoemd. Kijk (en luister) dus even op de fotobladzijde van [www.les-aulnettes.com](http://www.les-aulnettes.com) en klik op FILM. Je moet wel een beetje snelle verbinding hebben wat via de gewone analoge telefoonlijn kan dit erg lang duren. Behalve dit heeft Hans Moviat - de man achter [www.moviat.nl](http://www.moviat.nl) met Opa Hans nog meubels gemonteerd, en een fijne sigaar vergezeld doen gaan van een lekker glas rode wijn !! Hans Klasse !!!!!

Uiteraard vergeten we nu weer mensen (persoonlijk) te bedanken voor hun hulp en/of vertrouwen; excuses daarvoor !!

Als de werkelijke rust weerkeert met het einde van het seizoen, zullen we waarschijnlijk weer uitgebreider en wellicht ook weer persoonlijk gaan reageren op de diverse mailen en dergelijke, maar nu na gisteren de 70<sup>ste</sup> boeking te hebben binnen gehaald, zit dat er nog even niet in. Irene voert iedere zaterdag de schoonmaak equipe aan die afgelopen zaterdag net als twee weken daarvoor voluit moest draaien omdat behalve 9 huisjes ook de echtelijke woning verhuurd en dus ge-nettoyer-d (dit en geen Nederlands en geen Frans) moest worden en zoals eerder genoemd het feest van Les Rabouillères in onze "sabulation" werd gevierd met ruim 120 personen.

Waarschijnlijk zijn we na dik een jaar opbouwen en een direct daarop volgend éérste seizoen wat vermoeid, maar het is wel fantastisch, ook al heb je rekening te houden c.q. te dealen met een energiebedrijf en regelgeving et cetera, waardoor je bijna één week een daggennacht draaiend aggregaat naast je mobile home hebt staan en een hoop narigheid die we eigenlijk al weer vergeten zijn !!

Dit is TOP ofwel waar we het voor hebben gedaan en dat lijkt zelfs nog beter worden.

Zo, nu eerst deze mail er maar eens uit doen voor dat het echt een feuilleton wordt.

De groeten vanuit een bruisend Les Aulnettes van,

De campingbaas, de assistent campingbaas en de twee assistent campingbaas ook wel Patron genoemd