



# "Les Aulnettes"



111 rue de la Mare (85560) Longeville s/Mer [www.les-aulnettes.com](http://www.les-aulnettes.com) zondag 19 juli 2015

## TOURJOURNAAL

**Overgangsetappes worden ze genoemd.** De zogenaamde weinig voorstellende etappes tussen de "echte" bergen van de Pyreneeën en die van de Alpen, waarin in weinig gebeurt voor het klassement en de kansen worden gelaten aan "de mindere goden". Maar laat je geen zand in de ogen strooien. Omdat deze ritten redelijk ongevaarlijk zijn voor de toppers in het klassement wordt er handig gebruik van gemaakt om tegenstanders op het verkeerde been te zetten. Het toneelstukje van Froome zaterdag – hij leek niet te kunnen volgen – heeft Quintana al doen roepen dat hij Froome in de Alpen zal aanpakken. De voorafgaande bergen passen niet bij de Colombiaanse klimmer, die meer van de langere Alpen hellingen houdt; "omdat die meer van je vragen." Ik weet niet hoe kort van memorie onze Nairo is, maar vorig jaar in de Alpen heb ik hem nou niet echt zien schitteren naast, of beter achter, Nibali. En toen was Froome er door zijn val al niet meer bij.

**Deze zondag** werd de overgangsetappe toch nog spannend. Mogelijk omdat de grootste moeilijkheden in de eerste helft van de rit zaten. De kopgroep bleek net te klein te zijn om uit de klauwen van het peloton te blijven en het was ook niet voor niets. Als er namelijk geen bergen zijn om op te fietsen, is André Greipel de man die de toon aangeeft. Terwijl de Duitse sprinter zijn zeges aaneen rijgt, kampt de Engelsman die vroeger zo hard kon sprinten met maagproblemen. Is dat de lastige waarheid, of slechts de prelude voor het opgeven? Dringt het tot hem door dat zijn tijd voorbij is, of wil hij het nog een keer proberen in Parijs?

**Sukkels hebben we genoeg** in de Tour. De Argentijnse kopman van het team Bretagne-Séché, Eduardo Sepulveda is weggestuurd uit de Tour. Een onfortuinlijk moment van onoplettendheid volgens ploegleider Emmanuel Hubert die vertelde dat Eduardo in de etappe van zaterdag zijn ketting brak op de Col de l'Escrinet. Voordat Hubert kon stoppen was hij Eduardo, die in paniek aan de kant van de weg achterbleef al voorbij. De sportieve (?) manager van AG2R, Vincent Lavenu, in de veronderstelling dat de renner een nieuw wiel nodig had, stopte om Eduardo te helpen. Op dat moment ontwaarde Eduardo zijn baas die 100 meter verder alsnog was gestopt. Zonder na te denken stapte de Argentijn in de auto van het concurrerende team om de 100 meter naar zijn eigen *directeur sportif* af te leggen, en tja, dat mag niet. Het is overigens vreemd dat de vriendelijke Lavenu, die volgens de berichten "*tout surpris de voir un coureur monter dans sa voiture*" (zeer verbaasd was dat er een renner in zijn auto stapte), blijkbaar niet voldoende verbaasd was om Eduardo even op zijn vergissing te wijzen en hem wel die honderd meter mee te laten rijden. En jammer is het ook, omdat Eduardo op een zeer verdienstelijke 19<sup>de</sup> plaats in het klassement stond. Slim of smerig van monsieur Vincent Lavenu?



De Fransen zitten toch wel in hun maag met het urine-incident. Een deel van het Franse publiek uit, op ongeciviliseerde wijze, hun ongenoegen over de matige prestaties van de Franse renners in "hun" Tour, met als dieptepunt de urine die over Froome werd uitgegoten. Hun idee is dat de Fransen eigenlijk geweldig goed zijn, en de Tour moeten winnen, maar daar niet in slagen omdat Froome op oneerlijke wijze zou fietsen. Dat de Fransen slechte verliezers zijn, is geen geheim, maar het is te gemakkelijk om Froome daarvan de schuld te geven. Als de Fransen werkelijk consequent in de leer willen zijn, dan moeten er meer Touroverwinningen worden afgenomen. Ik breng jullie nog maar weer eens *Maitre Jacques* in herinnering. Deze nog immer geëerde Franse wielrenheld stond in ieder koers strak van de doping, maar dat kan nu niemand in Frankrijk nog wat schelen. Hij kan het helaas niet onomwonden zeggen in een land als Frankrijk, maar in het dagelijkse praatje van Tourbaas Christian Preudhomme droop de schaamte over het gedrag van verschillende van zijn landgenoten tussen alle regels door. De Franse televisie heeft direct een spotje gemaakt waarin met zoveel woorden tot sportiviteit, respect en dergelijke wordt opgeroepen, maar waarschijnlijk sorteert dat net zoveel effect als het anti-racisme-spotje van de FIFA.



Veel plezier en tot snel, bij Aulnettes of bij ons Tourspel !